

## Revisionsbemærkninger, Bridgeklubben HCØ, april 2017

Revisionen må først og fremmest beklage, at den progredierende digitalisering i væsentlig grad har vanskeliggjort og forsinket revisionsarbejdet.

Ganske vist fremsendte kassereren i god tid en mail med regnskab og tilhørende bilag. Men samtidig meddelte Microsoft, at man ikke burde åbne de medfølgende bilag, medmindre man havde fuld tillid til afsenderen. Det komplicerede sagen, for som revision kunne vi naturligvis ikke erklære fuld tillid til kassereren før vi havde set regnskabet.

Det lykkedes ikke at finde en i klubben, der havde fuld tillid til kassereren. (Så sent som i tirsdags udtalte hans egen makker, at han jo ikke kunne stole på, at han havde hold i klør)

Vi prøvede Lars Blakset, men han skulle ikke risikere noget og måske få et mistænksomt skattevæsen rendende. (Efter omstændighederne forståeligt nok)

Vi forsøgte os med kassererens kone Anne. Men hun var allerede på vagt. Hun mistænkte ham for at have tiltusket sig nogle flasker vin og foregive, at han havde vundet dem i bridge for at få lov til at spille i HCØ igen næste år.

Anne var dog ikke uvillig til at hjælpe og mente at kunne huske en historie om, at kassereren, da han gik i 1.G havde reddet en dreng i 4. klasse fra mobning. Efter sigende skulle den dengang lille dreng siden have haft ubetinget tillid til kassereren.

Her var vores chance, men der var ikke meget at gå efter. Drengen hed vist nok Anton Hannibal og de havde gået på Søndermarkens skole en gang i 60'erne.

Desværre var søndermarksskolen på dette tidspunkt lukket for påskeferie. Men det lykkedes ved en opringning til skolens rektor at få kontakt til en tidligere skolesekretær, Astrid Egekvist, der godt kunne huske Anton Hannibal. Han var en dejlig dreng og hed i øvrigt Duus Olsen til efternavn. Et navn han senere havde taget efter sit store forbillede, der dengang gik nogle klasser over ham.

Nu kom den digitale verden os til gengæld til hjælp, idet vi gennem Facebook fandt frem til, at vores mand var formand for ældresagens bridgeklub i Sdr. Omme, som havde åbent hus fredag eftermiddag efter påske. Vi kunne altså lige nå det og meldte os til i B-rækken.

Allerede i anden runde mødte vi formanden og hans kone. Han var meget glad for at kunne hjælpe og bad os om at hilse mange gange. Efter turneringen kunne vi således drage hjem med de nødvendige papirer og have en hel weekend til det tunge revisionsarbejde.

Efter omhyggelig gennemgang, hvor revisionen igen har nydt den omhyggelige og æstetisk tilfredsstillende bogføring, finder vi anledning til at godkende regnskabet.